



Door: *Julienne van den Heuvel*

Daar buiten loopt een schaap

In dit boekje staan twaalf liedjes die iedereen kent, zoals 'Witte zwanen', 'Ozewiezewoze' en 'Schuitje varen'. Oude liedjes die nooit vervelen en van generatie op generatie worden doorgegeven. Ze blijven fijn om te horen en fijn om te zingen. Hoort een baby zo'n liedje voor het eerst, dan zal hij aandachtig luisteren. Zijn oogjes kijken je strak aan: waar komt die stem met die melodie vandaan? Na een paar keer zingen zie je het gezichtje ontspannen: hé, dat is vertrouwd! Een dreumes kraait enthousiast bij de herkenning en beweegt mee met zijn hele lijfje.

Boekgegevens

Daar buiten loopt een schaap
Liedjes voor de allerkleinsten
Mies van Hout (tekeningen)
Uitgeverij Lemniscaat (2010)

Vaste liedjes

Als je baby nog heel klein is, heeft hij het boekje nog niet nodig. Het is dan meer voor jou om eens op te frissen welke ook weer die bekende liedjes zijn. Al gauw zit je mee te neuriën. Zing het voor je kleintje en maak hem deelgenoot. Neem hem op schoot en wieg mee in de maat. Laat bij elk dagelijks ritueel een vast liedje horen. Zo krijgt het kleintje al snel door wat er gaat gebeuren en wordt hij niet zo overvallen.

Melodietjes herkennen

De cd die erbij hoort zorgt voor inspiratie. Een aangename stem, soms met zacht achtergrondkoortje, zingt in rustig tempo de bekende liedjes. Maar wel levendig en absoluut niet saai! Ook op momenten dat je zelf niet in de stemming of gelegenheid bent om te zingen, kun je gerust de cd opzetten. Hoe vaker je dat doet, hoe meer je baby de melodietjes zal herkennen. Dat geeft hem een vertrouwd en rustig gevoel.

Bij elk plaatje een liedje

Wanneer je baby wat groter wordt, en al een echte dreumes, kun je het boekje erbij pakken. Hij zal al snel doorkrijgen dat er bij elk plaatje een ander liedje hoort. Al gauw heeft hij een favoriet! Maak er bewegingen of gebaren bij of besluit met geluiden: 'Boer, wat zeg je van mijn kippen?' – laat de kippen tokken en de haan kraaien. Het klapselletje bij 'Klap eens in je handjes' doet het altijd goed, en wieg heen en weer bij 'Slaap, kindje, slaap'.

Bij elk plaatje een praatje

Met peuters is het leuk om de mooie platen te bekijken, erbij te vertellen, samen te praten en te benoemen. Elke plaat op zich biedt voldoende stof. Het is ook leuk om op het muisje te wijzen dat over het voorste schutblad trippelt: 'Daar komt een muisje aangelopen...'. Door het hele boekje heen is dat muisje op elke plaat terug te vinden: bij de kippen, op de rug van een zwaan, tussen de bloemen. Een leuk zoekspelletje!